

**BEDEVAART en UITSTAP naar BRIELLE  
en naar het THEMAPARK DE WESTLANDSE DRUIF te MONSTER  
op DONDERDAG 26 JULI 2018**

Een initiatief van de parochie St Michiel Weelde



met de medewerking van de Heemkunde-en Erfgoed Vereniging Nicolaüs Poppelius



**De jaarlijkse bedevaart naar de Heilige Nicolaüs Poppelius te Brielle heeft plaats op :**

**DONDERDAG 26 JULI 2018**

Je kan de som van 59 euro per persoon komen betalen  
vanaf maandag 2 juli tot en met ten laatste op maandag 16 juli bij :  
Frans VERHOEVEN, Molenstraat 30 te 2381 WEELDE, tel. 014/657685

Inschrijven kan uiteraard ook (en bij voorkeur) door overschrijving van het verschuldigde bedrag  
van 59,00 euro per persoon ten laatste tegen maandag 16 juli  
op de rekening BE78 7333 5215 4486  
van parochie St Michiel Weelde , Weeldestraat 90 te 2381 WEELDE,  
met vermelding van uw naam, het aantal personen en uw opstapplaats

Opstapmogelijkheden :

Ravels (kerk) : 7.30 uur - Ravels-Eel (kerk) : 7.35 uur - Weelde Kerk St Jan : 7.40 uur -  
Weelde H. Hartplein : 7.40 uur - Weelde Singelstraat : 7.40 uur - Poppel (kerk) : 7.45 uur

Programma :

Bij aankomst aan de bedevaartskerk van de Martelaren Van Gorcum in Brielle worden we verwelkomd met een tas koffie/thee en een versnapering. Om 10.00 uur gaat E.H. Bert Pluym voor in de **EUCHARIS-TIEVIERING** en bij de **OMMEGANG** rond de plaats waar de martelaren vermoord werden. Als alternatief kunnen mensen in de voormiddag kiezen voor een bezoek aan het **HISTORISCH MUSEUM DEN BRIEL**, Markt 1 te Brielle (inkom = 4 euro en is niet in de prijs inbegrepen) 's Middags omstreeks 12.30 uur gebruiken we in Oostvoorne een broodmaaltijd. Na onze broodmaaltijd rijden we naar het serres-gebied ten zuiden van Den Haag en brengen we een bezoek aan het **THEMAPARK DE WESTLANDSE DRUIF** te Monster en worden we welkom geheten in de wereld van de druif. Dit is een mooie samenvatting van alles dat bij Themapark De Westlandse Druif gebeurt om die prachtige ronde, sappige, verfrissende, dorstlessende, Westlandse druiven te kweken. Ze worden, ongeveer zoals in de streek van Overijse, ambachtelijk geteeld in serres. Door de druiventrossen te 'krenten' (= uitdunnen van de korrels) ontstaat een prachtige volle tros met grote druiven. De druiven zijn uiteraard perfect om zo gegeten te worden, maar ze worden ook gebruikt voor de bereiding van sap, vruchtensla, vruchtenbowl en veel andere gerechten. Tevens is er de mogelijkheid om druiven aan te kopen. Na dit bezoek zakken we terug af naar de provincie Noord-Brabant waar we in de buurt van Breda de dag afsluiten met een heerlijke drie gangen maaltijd. Tenslotte keren we daarna terug naar huis via een stop op onze verschillende opstapplaatsen. En zo hopen we ergens omstreeks 20.00 uur - 21.00 uur terug thuis te zijn.

**WE WENSEN IEDEREEN EEN AANGENAME BEDEVAART EN EEN FIJNE, GEZELLIGE DAG !**